

# Jong & vrijzinnig

## Kunnen jullie iets vertellen over jezelf?

**Linde:** Ik ben afkomstig uit Ieper en woon in Voormezele. Ik heb een bachelordiploma rechten behaald aan de Vrije Universiteit in Brussel. Daarna heb ik een jaar thuis gewerkt in het appelsapbedrijf van mijn familie, omdat ik niet goed wist welke richting ik verder wilde uitgaan. Uiteindelijk heb ik dan gekozen voor een schakeljaar en nu zit ik in mijn master Geschiedenis.

**Ella:** Ik kom uit Dentergem, in de buurt van Tielt. Hoewel mijn ouders van Antwerpen en de Kempen komen, ben ik een trotse West-Vlaamse. Ik heb in Gent Taal- en letterkunde Nederlands en Engels gestudeerd. Nu ben ik vooral vrijwillige stages aan het lopen bij verschillende journalistieke organisaties om zoveel mogelijk ervaring op te doen.

## Hoe staan jullie in het leven? Hebben jullie een bepaald levensmotto?

**Ella:** Ik ben meestal geen fan van teksten op T-shirts, maar ooit heb ik er eentje gekocht waarop stond Positivity is my lifestyle. Mijn vriendinnen zeiden dat dat iets voor mij was, en ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Je kan niet altijd 100% positief zijn, maar ik vind dat wel een leuke bril om mee naar het leven te kijken. Dat kan dus wel gelden als mijn levensmotto, want het leven is nu eenmaal leuker als je enthousiast en positief bent.

**Linde:** Wat voor mij het meest blijft gelden, is het zin hebben in het leren kennen van nieuwe dingen. Eigenlijk gewoon weten dat je niets weet en je daardoor altijd openstellen voor dingen die je niet kent. Ik zeg niet dat ik er altijd in slaag, maar ik probeer echt met een open houding in het leven te staan en vooral niet te snel te oordelen.

## Hebben jullie een band met vrijzinnig humanisme?

**Linde:** Ik heb heel bewust gekozen om te studeren aan de VUB. Ik onderschrijf de humanistische waarden dan ook absoluut, die waarden zijn belangrijk als leidraad voor het leven.

**Ella:** Ik hecht daar ook veel belang aan. Het is voor mij een soort van geloof in de mensheid - wat niet altijd gemakkelijk is, want je kan heel veel opsommen wat er misgaat in de wereld. Ons project CHanGE draait om typisch humanistische waarden, namelijk gendergelijkheid en verdraagzaamheid, en dat is voor mij de basis.

## Kunnen jullie wat meer vertellen over het project?

**Linde:** CHanGE staat voor Campaign for sexual Health and Gender Equality. Het is een project van het Universitair Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (UCOS), waarbij ieder jaar twaalf CHanGEMakers geselecteerd worden. Die twaalf jongeren leggen een voorbereidingstraject af om vervolgens naar het Zuiden te trekken. In groepen van vier reizen wij deze zomer naar India, Oeganda en Cuba om daar activisten te ontmoeten die zich inzetten in hun gemeenschap voor gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

**Ella:** En dan is het natuurlijk de bedoeling dat we ook terugkomen en campagne voeren in België. Veel verhalen delen, informatie verspreiden, het bewustzijn vergroten, sensibiliseren en noem maar op!



Linde en Ella

### Wat is jullie motivatie om aan dit project mee te doen?

**Linde:** Ik vind gendergelijkheid een heel belangrijk thema, maar ik heb het gevoel dat het vaak onderschat wordt. Het wordt vaak als lastig ervaren als er 'te lang' over gepraat wordt. Er hangt ook een taboesfeer rond en het is moeilijk om er echt diepgaand over te praten.

**Ella:** Voor mij is de discrepantie tussen hoe vanzelfsprekend ik het thema vind en mensen die dit onbelangrijk of overroepen vinden ook zo frappant. Ik vraag me dan af hoe je gendergelijkheid nu niet belangrijk kan vinden of niet inziet dat er nog heel veel moet gebeuren vooraleer we in een gendergelijke wereld leven. Als ik er al kan voor zorgen dat mensen mij niet meer vragen waarom ik een feminist ben, is dat op zich al voldoende motiverend voor mij (lacht).

**Linde:** Ik vind ook dat het thema vaak heel eng benaderd wordt, vaak gaat het enkel om man-vrouwverhoudingen. Terwijl er zoveel aspecten van het leven toebehoren: van menstruatie, seksuele voorlichting, huiselijk geweld, anti-conceptie tot geaardheid. Het debat wordt altijd in een bepaalde richting geduwd, hoewel het om zoveel onderwerpen gaat die mensen doorheen hun leven constant raken. Het moet ook duidelijk zijn dat feminisme en een strijd voor gendergelijkheid gaat om mensen in het algemeen, niet om de tweedeling man of vrouw.

### Waar trekken jullie naartoe deze zomer?

**Linde:** Wij vertrekken in augustus naar Vijayawada, in het zuidoosten van India (provincie Andhra Pradesh). We gaan naar Arthik Samata Mandal, een humanistische organisatie voor economische gelijkheid. Zij werken onder meer met vrouwen op het platteland rond economische emancipatie, toegang tot gezondheidszorg en leiderschap.

### Wat gaan jullie ginder doen?

**Ella:** Dat kunnen we nog niet concreet zeggen. We beginnen alleszins bij Arthik Samata Mandal, daar zullen we vooral de eerste dagen van de reis verblijven. Zij gaan ons wat inleiden in hun werking en ons op weg helpen. Het is een beetje onze uitvalbasis: we kunnen er inspiratie opdoen en eventueel ook contactgegevens van andere organisaties die rond gender werken uitwisselen. Hopelijk gaat de bal zo vlot aan het rollen.

**Linde:** Het is inderdaad een beetje een vraagteken, maar dat is ook het boeiende. Het wordt sowieso een avontuur. We gaan ontdekken wat er leeft, welke thema's er op de agenda staan en zo meer te weten komen over gender-

activisme. Ik vermoed dat we zullen terugkomen met heel veel verhalen.

### Denken jullie dat je veranderd zal zijn na deze zomer? Op welke manier?

**Linde:** Er wordt gezegd dat India wel heftig is, dus ik verwacht me wel aan een cultuurschok. We gaan bovendien naar de derde dichtst bevolkte stad ter wereld. Ongetwijfeld zal het land een enorme indruk nalaten.

**Ella:** Ik denk wel dat ik veranderd zal zijn. We gaan ook op zoek naar verhalen die niet per se mooi zijn. Dat zal soms pijnlijk zijn en volgens mij gaat het mijn ogen openen van hoeveel geluk wij hier hebben.

**Linde:** Ik vermoed dat ik onder de indruk en wellicht veranderd zal zijn, maar ook zeker in de positieve zin. De confrontatie met mensen die dagelijks gaan voor bepaalde principes en die daar niet van afwijken. Dat vind ik wel redelijk ongelooflijk, zo'n veerkracht in leefomstandigheden die wellicht heel anders zijn dan de onze.

**Ella:** Daarnaast denk ik dat dat mijn visie op gender ook wel wat zal wijzigen. Dat vind ik interessant, want ik ben een westerse, witte vrouw en hoe graag ik dat ook wil, buiten mijn eigen leefwereld ben ik nog niet getreden. Nu krijgen we de kans om kennis te maken met een ander perspectief, en dat lijkt me echt boeiend.

### Willen jullie ook hier iets in beweging brengen? Hoe zullen jullie dat doen?

**Ella:** Heel graag! Hoe we dat concreet aanpakken, is moeilijk om nu al te definiëren. Het liefst willen we van alles en nog wat doen, maar we moeten gefocust te werk gaan. We hebben ons daarom ook al verschillende vragen gesteld. Sensibiliseren op zich, is dat wel voldoende? Moeten we hoog mikken en bijvoorbeeld lobbyen bij politici om zo verandering teweeg te brengen?

**Linde:** Sowieso geloof ik wel dat we bij een sterke campagne zullen uitkomen. Je hoort nog van ons!

### Wil je meer weten? Volg CHanGE via:

[www.facebook.com/ucosfanpage](http://www.facebook.com/ucosfanpage)

[www.ucos.be/change](http://www.ucos.be/change)

[www.instagram.com/ucos.be](http://www.instagram.com/ucos.be)